

Jambo 1 6 juli 2010

Reis van 1 tot 18 juli 2010

De vlucht van donderdag op vrijdagnacht was prima, het is me wel goed bevallen om met de nachtvlucht te reizen, scheelt een hoop tijd. Slapen lukt niet echt in een stoel, maar dat haal je de volgende nacht zo weer in. De weg was door de aanhoudende regen zo slecht dat we niet over Endebess road konden met de taxi, dus de andere zandweg genomen. Om 13.30 uur was ik op de farm, heerlijk om dat allemaal weer te zien. Het is zo groen en fris, wat een enorm verschil met vorig jaar toen de oogst door de droogte amper genoeg opbracht. Er is veel honger geleden met alle gevolgen van dien.

Op vrijdagmiddag met Bea al bijgepraat totdat het voetbal begon, met zijn allen bij Bob en Bea gekeken en gejuicht, dat was wel iets zeg, hoeree. Hup Holland. Zaterdag tot laat gewerkt, we kregen nog een 20 tal Amerikaanse studenten op bezoek uit Washington die hebben hier gegeten en vervolgens hebben we hen met zijn allen rondgeleid. Die keken natuurlijk de ogen uit om in dit afgelegen gebied al die prachtige, volop in bedrijf zijn instituties te zien.

Met Jan, de accountant die PWC ons heeft “geschonken” en Bea de nieuwe opzet van de boekhouding doorgenomen en nog aanpassingen gedaan. Ik ben daar erg enthousiast over, dat gaat ons een hele hoop gemak opleveren. Jan is nu 2 weken hier en leidt Noah op, onze administrateur en blijft tot de 16e juli. Dan hebben we een nieuw boekhoudsysteem voor de Trust en is er veel sneller inzicht in de besteding van het geld en de exploitatie van de verschillende projecten.

Op de Secondary School was het ouderdag voor de 3e klas, de eerste keer dat dit gebeurde. Echt heel goed gedaan van Martin de nieuwe head master. Aardige vent, is de eerste indruk, hoorde al goede initiatieven van hem. 's middags heb ik de ouders op school nog toegesproken en ze bedankt dat ze hun kinderen op onze school hebben gedaan.

De aanvragen met daarin de grootste noden van de verschillende scholen uit de omgeving heb ik gelezen en die scholen bezoek ik de komende week om projecten rond te maken. We hebben per school circa € 3000 beschikbaar, totaal € 12.000, excl wat ze zelf doen en wat Wilde Ganzen nog bijdraagt. Met dat bedrag kunnen we toch echt wel een verschil maken.

Steeds merk ik weer dat het geld dat we met de kledingwinkel Tante Pollewop verdienen

ons heel veel ruimte geeft om de scholen te steunen. Een dikke DANK JULLIE WEL, aan alle 16 vrijwilligers bij Tante Pollewop!!!

Vanmiddag (zondag) is de voor mij georganiseerde voetbalwedstrijd in Chepchoina. Ik neem Jan mee, wordt ook weer iets bijzonders. We hebben ons team van voetbalschoenen voorzien zodat ze niet meer op blote voeten hoeven te voetballen. De grond is nat en met noppen glij je niet uit. Met al die regen hebben wij nu een groot voordeel. Ook dat wordt weer een feestje. Helaas, geen voetbal, de regen maakt het onmogelijk en de tegenstander die uit Uganda moest komen kon ons niet bereiken. We gaan het komende week nog een keer proberen.

Het scenario van de film is uitgewerkt, een boekwerk is dat geworden met alle 18 scenes, de lokaties, de teksten en wat er gefilmd moet worden. Uiteindelijk moet dat een film van circa 20 min worden over de commerciële Farm en de Charity projects die de Farm hier opzet en onderhoud, een heel goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar kunnen een hele hoop bedrijven heel veel van leren. We maken ook een paar korte stukjes over gespecialiseerde onderwerpen voor de medische stichting en onszelf. We hebben het script met de staff van de projecten besproken, die hebben hun inbreng kunnen geven. Komende dagen bespreken we ieders rol in de film. We filmen op de farm en op vrijwel alle projecten en in de omgeving, het ziet er werkelijk heel professioneel uit. In de omgeving moeten we ook allerlei mensen informeren en toestemming vragen om te mogen filmen. Er is hier namelijk nog nooit een filmploeg geweest, dus dat zal wel opvallen. Zondag komt de uit 4 personen bestaande filmploeg voor 10 dagen.

De kok van de Primary School begroet me luid: “Mr. Adrian your are my best friend, see (dan wijst hij op zijn shirt) this is your shirt, thank you so much!”

De regen van vannacht was zo heftig dat we vast zitten in de modder, maar de zon schijnt weer uitbundig en al dat water verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vanavond kijkt iedereen naar Nederland, in de primary school staat een TV in een grote klas en die zit stampvol, nu Ghana uit het toernooi is zijn we hier allemaal voor HOLLAND.

Groet vanuit een prachtig groen West-Kenia.

Ad Waijers

[Afmelden nieuwsbrief.](#)