

jambo 2 9 juli 2010

Sinterklaas of co-financiering?

Ank schreef me; Je hebt een leuke taak deze week, je mag een bijdrage toezeggen aan een aantal scholen. Kun je Sinterklaas spelen. Aardige gedachte is dat en inderdaad geeft het een fijn gevoel om een bijdrage te mogen leveren waardoor een project door kan gaan. Maar een lokaal project is gebaat bij co-financiering om het te realiseren, dus geen kadootjes maar met een duidelijk doel voor ogen.

Wat dat is een lokaal project? Ik zal dat proberen duidelijk te maken.

In Kietkei waar een Primary school is met werkelijk helemaal niks, geen deuren of ramen in de lokalen, je zit in een bankje van allemaal dezelfde maat, jammer als je wat langer bent. De WC's zijn smerig, stinken vreselijk, zitten vol met vliegen en je hebt geen privacy. Het dak van de school lekt en als het stortregent zoals het nu wordt je nat en niet een beetje. De leraren hebben hun stafroom onder de boom, heerlijk als de zon onbarmhartig schijnt, maar hoe moet dat als het regent. Zolang het regent vangen ze het water via de goten op in een grote tank, stopt de regen dan is de tank zo leeg en is er geen water. De rivier is 600 meter verder! Zo kan ik nog wel effe doorgaan.

Met uitgestoken armen komt Henry Sery de Headmaster breeduit lachend op me af, we begroeten elkaar hartelijk. Dat is hier, elkaar eens even lekker in de armen sluiten en zo uiting geven aan vertrouwen en steun. Ik ken hem al een tijdje en we hebben een goede band opgebouwd. Het schoolteam is zeer gemotiveerd, die krijgen natuurlijk ook allemaal een hand en sinds mijn laatste bezoek zijn er weer allerlei verbeteringen aangebracht. De schoolresultaten zijn ook in stijgende lijn. Henry heeft op mijn verzoek nagedacht over wat hij, van al de noden het eerste wil aanpakken. Dat is de deplorabele situatie van WC en gebrek aan hygiëne. Dat is ook wat Paul de Voorzitter van het schoolbestuur van harte ondersteunt. Van alles wat hier nodig is, vinden zij dat het belangrijkste. Dus geen nieuw kantoor voor hemzelf of een renovatie van kla! slokalen, neen eerst de gezondheid van de kinderen.



de staffroom met meubilair

We gaan twee blokken van 4 toiletten bouwen, een voor de jongens en een voor de meiden. Hij zal een budget maken wat de kosten zijn, zal aangeven wat de ouders gaan doen en wat de school zelf kan bijdragen en het resterende bedrag zal Elimu bijdragen. Ik heb geen idee hoeveel dat gaat worden, maar meer dan een paar duizend euro zal het niet zijn. Wat je daarvoor allemaal al kan doen.

We hebben in de omgeving van Bea haar scholen een sanitatie project lopen dat de bevolking informeert over hygiene en juist gebruik van WC etc. Op mijn verzoek zal Henry dat programma hier ook introduceren.

Op het schoolterrein wil hij bomen aanplanten, hij zal daarvoor gebruik maken van ons **bomenproject Menofa** en via een programma de kinderen op school meer leren over milieu en de noodzakelijke aanplant van bomen. De kinderen gaan de bomen zelf verzorgen.

We nemen blij en opgewekt afscheid, hij gaat aan de slag met het budget, ik wil dat volgende week hebben om in Nederland sponsors te gaan zoeken. Tijdens het afscheid zegt hij nog 12 stoelen nodig te hebben. Plastic is prima, als we maar kunnen zitten, die krijgt hij van me, in de container hebben we nog wel een voorraadje staan.

Als ik wegrijd stromen de klassen leeg voor het speekwartier, ik word onder luid gejuich uitgezwaaid door 600 lachende kinderen allemaal in blauw/gele schoolkleding.

Da's effe slikken.



Ik probeer mijn 4-wheel drive op dat onmogelijke paadje tussen de stenen en gaten door te laveren, kom langs hutjes en maisaanplant, links en rechts verbaasde bewoners groetend. Je hoort ze denken; "Wat doet die blanke hier"!

Mooi land, lieve mensen.

en.....Wil je Henry helpen zijn droom te realiseren maak dan je bijdrage over op rek.
10.12.50.355 t.n.v Elimu.

Ad